

Wie zijn de echte onverantwoordelijken?

De banken, de speculanten en de ratingbureaus. Want zij hebben de crisis veroorzaakt. Maar zij moeten amper hun steentje bijdragen en worden niet gecontroleerd.

En wat heeft men voor ons in petto?

- **Brugpensioen** verschuift van 58 naar 60 jaar, na 40 jaar loopbaan, later zelfs naar 62 jaar. Dus 4 jaar langer werken! **Ontslaan** van oudere werknemers wordt dus goedkoper en gemakkelijker voor werkgevers.
- Werknemers uit de privé en openbare sector worden verplicht **langer te werken**: vervroegd pensioen wordt opgeschoven van 60 jaar naar 62 jaar.
- De enveloppe voor de **welvaartsvastheid** van de uitkeringen daalt met 40%.
- **Werkloosheidsuitkeringen** zullen vlugger dalen tot een forfait ver onder de armoedegrens, zelfs voor alleenstaanden en gezinshoofden.
- De wachttijd voor **jongeren** wordt verlengd tot 12 maanden.
- **Tijdskrediet zonder motief** wordt beperkt tot 1 jaar voltijds equivalent (dus moeilijker om arbeid en gezin te combineren).
- In de **gezondheidszorgen** wordt 418 miljoen euro bespaard !
- Minder middelen voor de **openbare diensten** en minder diensten voor hun gebruikers.

Wij betalen het gelag, terwijl...

- aandeelhouders, ceo's...onvoldoende bijdragen naar draagkracht
- er geen echte belasting op grote vermogens komt
- fiscale cadeaus aan ondernemingen niet gebonden worden aan jobs of investeringen
- er geen controle en regulering komt op de banken
- er geen plan is voor een duurzame economische relance.

Ondernemingen betalen 11,8% belastingen.

Werknemers betalen gemiddeld 28%!

De indexering van lonen en sociale uitkeringen blijft intact... maar hoe lang nog?

In ruil voor het behoud van de index werd de vermogensbelasting geschrapt. Maar werkgeversfederaties en sommige liberalen kondigen al aan dat er toch ingrepen zullen nodig zijn in de toekomst.

De werkgevers en de liberalen verschuilen zich achter Europa, dat niet ons sociaal Europa is, maar het Europa van de neoliberale recepten.

Er is geen politieke samenwerking en economische coördinatie. Er is geen gezamenlijke aanpak van de crisis: de oplossingen die Europa voorstelt zijn niet de juiste, dat zeggen niet alleen wij maar ook economen die geen linkse syndicalisten zijn.

**Diegenen die de crisis hebben veroorzaakt blijven grotendeels buiten schot.
Diegenen die het zwaarst getroffen worden door de crisis betalen de hoogste prijs.**

**Armoede en ongelijkheid zullen toenemen.
Dat kunnen we niet aanvaarden!**

**Laat daarom mee je stem horen:
vrijdag 2 december in Brussel
nationale vakbondsbetoging!**



Bijeenkomst vanaf 10u aan het **Noordstation**.
Einde aan het **Zuidstation**.

www.abvv.be