

## Toespraak ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw Militantenbijeenkomst 15 november 2011

-alleen de uitgesproken tekst is geldig-

Beste militanten van het ACV, beste militanten van het ACLVB, beste militanten/kameraden van het ABVV,

Dank voor jullie massale aanwezigheid hier vandaag.

Dank om op korte tijd gemobiliseerd te hebben.

Dank om onze grote bezorgdheid en verontwaardiging mee stem te willen geven.

Dank aan de deelnemers in de panels die toelichting gaven over de problemen in hun sector, over hun specifieke arbeidsomstandigheden.

Wij geven vandaag samen een **boodschap** aan de regeringsonderhandelaars, en vooral aan de rechterzijde en de werkgeversorganisaties: de werknemers en de uitkeringsgerechtigden zijn niet de schuld van de financiële en economische crisis. Het is niet aan ons om die schuld te dragen en af te lossen.

De rechterzijde en veel krantencommentaren hameren er nu al maanden op dat iedereen moet bezuinigen want "dat het nu eenmaal crisis is en iedereen zijn steentje moet bijdragen".

Ik, wij, antwoorden hen voor de zoveelste keer: **wij willen niet boeten** voor de fouten van de bankiers, de aandeelhouders en de speculanten! Ik zal dit blijven herhalen...tot jullie mij herhalen...

Het is hun schuld, het is hun graaicultuur, niet de onze.

Trouwens hun winsten hebben ze ook nooit gedeeld met ons, waarom zouden wij dan nu schulden moeten delen? En waar blijven de al zo lang beloofde regulering en controle op de banken?

De banken, de speculanten, de ratingbureaus hebben de crisis veroorzaakt. De crisis is hun schuld. Zij willen dat we de buikriem aanhalen. Dat wij de buikriem opnieuw zouden moeten aanhalen, is onaanvaardbaar.

Wij zeggen: Neen. Neen aan blinde bezuinigingen.

Wij zeggen: Ja, ja aan werk, aan kwaliteitsvol werk voor iedereen.

We zeggen: saneren kan zonder te verarmen.

We zeggen: haal het geld waar het zit.

**Wij zijn bezorgd, wij zijn verontwaardigd, wij willen het veranderen.**

Uit de eerste crisis heeft de financiële wereld niks geleerd, geen enkele les getrokken.

Integendeel, overbetaalde en onbekwame ceo's en hebzuchtige aandeelhouders doen nog altijd of er geen vuiltje aan de lucht is. Ze gaan onverstoord door zoals vroeger.

Ze blijven potdoof voor de wanhoop van de Grieken, de Italianen, de Spanjaarden, de Portugezen, in IJsland in Ierland, in Groot-Brittannië, ....

Ik wil de angst voor de toekomst niet vergroten, maar de parallellen met de jaren '30 zijn talrijk, niet alleen wat de crisis betreft maar ook wat de rechtse partijen en de werkgeversorganisaties aan oplossingen naar voor schuiven.

We zeggen: het casinokapitalisme heeft zijn failliet bewezen. Maar zelfs een casino is nog beter gecontroleerd dan de banken vandaag. **Het neoliberal model is geen oplossing! Wij willen het anders, wij willen het rechtvaardiger.**

We zeggen: neen. Wij willen de crisis niet opnieuw betalen.

Vooraf omdat wij **alternatieven** hebben.

We hebben voorstellen om het geld te halen waar het zit! Wij willen geen blanco cheque meer geven aan de banken. Wij allemaal, alle gewone belastingbetalers hebben de banken gered, maar zij gebruiken dat geld om verder mee te speculeren.

Dat kan zo niet verder. Wij hebben alternatieven.

De **fraudeurs** moeten aangepakt worden.

Diegenen die te weinig belastingen betalen moeten aangepakt worden: grote ondernemingen die winst maken en via notionele intrestaftrek bijna geen of helemaal geen belasting betalen.

Arcelor bijvoorbeeld rijft 1,4 miljard euro winst binnen en betaalt slechts enkele centiemen belasting. Zero puncto zero zero zero quatro percent...

Electrabel betaalt 0,04 % belasting op zijn winsten, terwijl het normale tarief 33,99% bedraagt. Zo ontweek het op vijf jaar tijd al 1,8 miljard euro belasting!

Bedrijven betalen gemiddeld 11,8% belasting, terwijl loontrekkenden gemiddeld 25% betalen. Dat is de rechtvaardigheid van de neoliberalen.

De werkgevers stellen het voor als zou de aanpassing van de notionele intrestaftrek een pure belastingverhoging voor hen zijn. Wij zeggen: er zijn veel te veel achterpoortjes aan dit systeem. Dit zijn achterpoorten. De boegdeuren staan wijd open en het schip is aan het zinken! Die achterpoorten moeten dicht.

**Het VBO** weigert samen met ons een oproep te doen voor de aanpak van de fiscale fraude, terwijl internationale instellingen zoals de OESO (toch geen linkse jongens) nu ook pleiten voor de afschaffing van het fiscaal bankgeheim. Het VBO haalt graag de Europese regelgeving aan als het hen uitkomt. Maar vergeet wel te zeggen dat Europa ook de fiscale concurrentie wil bestrijden, door de invoering van een geharmoniseerde belastingaanslag. En bovendien beschouwt Europa de notionele intrestaftrek als een instrument om de belastingconcurrentie te stimuleren!

Het VBO gebruikt **Europa als excuus** om er dingen door te duwen die de werkgevers goed uitkomen. Net zoals de werkgevers weigerden het rapport van de Nationale Arbeidsraad goed te keuren over de brugpensioenen, omdat dat hen niet goed uitkwam. Net zoals ze een evaluatie van het generatiepact weigerden te maken, maar wel het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven vóór de officiële voorstelling ervan lieten lekken naar de pers, omdat daar een aantal cijfers in stonden die hen goed van pas kwamen. Het VBO joeg Vincent Van Quickenborne op, naar aanleiding van dit lek, die dan meteen maar de index in vraag stelde.

En **VOKA** is kind aan huis bij de N-VA.

Werkgevers en conservatief-rechts één front dus. Ze doen alsof WIJ echt moeten inleveren, op alle vlakken, om uit de crisis te geraken. En Commissaris De Gucht zeg ik de wacht aan : België is niet het Italië van charlatan Berlusconi.

**Zij blijven doof voor onze alternatieven die ze niet willen bespreken, laat staan ernstig nemen!**

Goed... dan laten wij de macht van het getal spelen. We zijn syndicalist, en daar zijn we fier op ! Ik ben fier, wij zijn fier, syndicalist te zijn.

De vakbonden zijn de enige tegenmacht die van verontwaardiging verandering kan maken.

Op onze waarden van **gelijkheid, democratie en solidariteit** hebben we onze **sociaal model** uitgebouwd dat ons beter dan wie ook in Europa beschermde tegen de crisis.

Onze sociale zekerheid, de minimumlonen, de automatische loonindexering, een rechtvaardige fiscaliteit en onze sterke openbare diensten (of zijn er soms te veel verpleegkundigen, leerkrachten, brandweerlui, cipers, treinbestuurders.....?).

Ons sociaal model, dat is ONZE realisatie. Dat is het bouwwerk dat WIJ hebben opgebouwd, dat laten wij niet slopen!

We hebben alternatieven.

Wij willen dat de politici naar ons luisteren.

Vandaag zijn we met een 6.000 tal militanten.

Onze stem zal verveelvoudigd worden op onze **nationale betoging op 2 december in Brussel**.

Wij zijn vastberaden. Wij zullen niet plooien.

Samen zijn wij sterk!

---